

huissprokkels



Welkom maart

Februari is voorbij gevlogen, maar misschien heeft dit wel te maken met het stormachtige weer van de voorbije dagen of komt het omdat we ons voorbereiden op een druk voorjaar. We zaten de voorbije weken niet stil, zo puzzelden we het programma van de lentemarkt in mekaar. In deze huissprokkels verneem je hier meer over, maar je leest er eveneens over de geplande acties in verband met de aankoop van de riksja.

Benieuwd? Lees dan zeker verder.

Hopelijk komen we mekaar tegen op één van deze activiteiten.

De bibliotheekwerking in een nieuw kleedje

We denken er over na om de bibliotheekwerking in een nieuw kleedje te stoppen en dus heten we iedereen welkom om mee na te denken.

We streven er naar om het lezen te onderhouden en eventueel te bevorderen, een goede bibliotheekwerking uit te bouwen en leuke initiatieven op poten te zetten. Het literair salon was een voorbeeld van een succesvol initiatief waar vele bewoners belangstelling voor toonden. Mooie gedichten, rustige muziek en een lekkere zoete verwennerij, meer moet dat niet zijn.

We komen samen op 28 maart om te luisteren naar mekaars ideeën.

Achteraf kijken we hoe we aan die verwachtingen kunnen voldoen.

Zou het niet geweldig zijn als de bibliotheekwerking nog meer lezers zou bereiken en het aanbod meer afgestemd is op de vraag?

Nadenken wil niet zeggen dat je ook meteen iets hoeft te ondernemen binnen de werking. Een engagement is mogelijk, heel graag zelfs, maar we weten dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Toch willen we weten hoe de werking ervaren wordt, wat er ontbreekt of beter kan. Dus beste bewoner, familie, vrijwilliger of fervente lezer, wees welkom op onze vergadering en help ons de werking mee vorm te geven.

Laat voor 26 maart aan Inge weten of je deelneemt aan de bijeenkomst,

De vergadering gaat door op donderdag 28 maart om 11u in de gespreksruimte.

Afzonderlijke

hoogtepunten:

Een maand van bezinning	2
Lentemarkt	3-4
Mobiel met de riksja	5
Maandoverzicht	8

Verantwoordelijke
uitgever:
Sarah Dupont,
dagelijks
verantwoordelijke
Keyhof
Woonzorgnet -
Dijleland

Maart, een maand van bezinning

Maart kan heel druk zijn. Velen kijken nu al uit naar de lente en al zeker na die enkele mooie lentedagen van februari. Vele mensen genoten van de eerste zonnestralen, de terrasjes zaten vol, maar al snel verdween het zonnetje om plaats te maken voor de maartse buien.

Maar goed ook, want we hebben de regen heel hard nodig in onze tuinen en op het veld.



En op 1 maart begon de “krokusvakantie of carnavalsvakantie” een feest voor groot en klein. En of carnaval gevierd werd! De kinderen van de lagere scholen liepen verkleed door de schoolpoort, een bonte stoet. Zowat alle beroepen en gekende figuren van de kindertelevisie passeerden via de schoolpoort. Kostelijk om te zien hoeveel plezier ze eraan beleefden.

Feesten is goed en belangrijk, ook voor de katholieke kerk.

Naast feesten vieren zijn er tevens momenten waar we tijd maken voor stilte en bezinning, de vastenperiode bijvoorbeeld..

Aswoensdag kondigt het begin van de vastenperiode aan. In de kerk kan men die dag een askruisje gaan halen, maar tegenwoordig zijn er weinig mensen die hieraan meedoen. Het krijgt beduidend minder aandacht dan vroeger.

Weet je nog dat we als kind probeerden om de ganse dag met dat askruisje op je voorhoofd rond te lopen. Als je het per ongeluk afgeveegde was er een trucje: je drukte je voorhoofd tegen het voorhoofd van iemand anders, zodat het er weer min of meer op stond. En of je nu op school, in de winkel of op straat was, iedereen droeg een askruisje. Vandaag is dat eerder een uitzondering.

De manier waarop we vasten is in de loop van de tijd ook wel erg veranderd. Vroeger aten we dan geen vlees en op vrijdag mocht je maar één volle maaltijd nemen. Snoepen was niet toegelaten. Je bewaarde de snoep die je kreeg in een doosje en op zondag mocht je er iets uitnemen.

In elke klas stond er een “missiebuske” met een klein jongetje erop dat knikte als je er een centje in stak. Weet jij dat ook?

Tegenwoordig heeft de vastentijd een heel andere invulling gekregen. Je kan even stilstaan bij jezelf en nadenken over wat je jezelf kan ontzeggen waarvan de ander beter wordt. Dat kan zeer uiteenlopend zijn: tijd en aandacht geven aan je medemens, een helpend hand voor iemand in nood, stilstaan bij je eigen levenswijze ...

Ik wens aan iedereen een fijne vastentijd, met blije herinneringen en een aangename en zinvolle tijdsinvulling.

Bezoek onze website!

Ga naar:

www.keyhof.be

of onze facebookpagina

Lentemarkt



2^{de} editie van de
lentemarkt op
zondag 28 april
2019

Op zondag 28 april organiseren we een 2^{de} editie van de lentemarkt. Dit jaar volledig in het teken “mobiel met de Riksja”, maar er is meer. Het optreden van Next Level Kids, de demoteam’s Adults, Junioren en Unstepable en de workshop Zumba voor jong en oud, georganiseerd door Step By Step, mag je zeker niet missen.

Net zoals vorig jaar nemen een aantal plaatselijke handelaars deel, zoals het Appelfabriek. Traiteur “Benoït en Veerle” zal je zeker weten te bekoren met eigengemaakte lekkernijen.

De kunstroute loopt via Keyhof: fotoclub Kreatief stelt tentoon in de gangen van het woonzorgcentrum. Ongelooflijk, maar we konden de zeer jonge Singer Songwriter Matthys Sergers strikken voor een live optreden. Die dag verkopen we ijs van Nice. Heerlijk toch! Ten voordele van de het project “mobiel met de riksja” verkopen we lekker taarten vers geleverd door bakkerij Guns.

Om 17u worden de winnaars van de tombola geloot en veilen we één of meerdere kunstwerken.

Redenen genoeg om ons een bezoekje te brengen tussen 13u30 en 18u. We kijken alvast uit naar je aanwezigheid!

Heb je veel zin om ons te helpen, laat het dan zeker weten aan Benny of Inge.

Levensloop

De stichting tegen kanker geeft de aftrap voor de jaarlijkse actie van “levensloop”. Doe je mee op zaterdag 18 of zondag 19 mei? Wandel of loop vierentwintig uur tegen kanker. Niet alleen natuurlijk, spreek af met vrijwilligers, familie of medebewoners en sluit je aan bij ons team want net zoals vorig jaar neemt Woonzorgnet-Dijleland deel.

We zijn goed bezig want we staan op de 6^{de} plaats van de 43 deelnemende teams en verzamelden reeds 1370 euro. Straf toch! Om nu al zoveel euro’s in het laatje te krijgen, werden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd zoals een bingo en een quiz.

Op vrijdag 22 maart is het weer zo ver: De Wingerd zingt om 19u30 de pannen van het dak. Een evenement georganiseerd in samenwerking met jeugdkoor KO’MA en Jan Houtekiet. Wie gaat er mee? Inkom bedraagt 5 euro en inschrijven kan bij karen.douree@wingerd.info.

Voor meer informatie over de actie “Levensloop” kan je in Keyhof bij Inge terecht.



Lentemarkt Keyhof

Zondag 28 april 2019

Van 13u30 tot 18u

Programma

Initiatie dans step by step

14u30: optreden Next Level Kids en demoteam Adults

15u tot 16u workshop Zumba voor jong en oud

16u15 demoteam Junioren en Unstepable

Veiling kunstwerk, loting winnaars
tombola om 17u

Tentoonstelling fotoclub Overijse, op-
treden Matthijs Segers (Singer Song-
writer), degustatie, plantenverkoop, ...

Mobiel met de riksja

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat “Mobiel met de Riksja” een project is waar we met zijn allen voor gaan..

Ken je de riksja? Het is een bijzonder type fiets, namelijk een elektrisch aangedreven fiets die het mogelijk maakt om met 2 passagiers op weg te gaan. Omdat de zitbank vooraan is, is het zicht op de omgeving maximaal. Het is een zeer veilig systeem want een voetenplank, een bevestiging voor de passagier en een opgeleide begeleider, garanderen een veilige rit.

Vorig jaar konden de bewoners proeven van een ritje met de riksja, De reacties waren uitermate positief en de ritjes deugddoend, niet alleen voor de passagiers. Iedereen genoot, zelfs de voorbijgangers apprecieerden het. Ze staken de duim in de lucht als de riksja voorbijkwam.

De bewoners genoten die dag van het mooie weer, de wind in de haren, een andere omgeving en de sociale contacten. Met de riksja is het mogelijk om het fietsgevoel en de vrijheid te ervaren. Bovendien biedt het de mogelijkheid om samen op weg te gaan. Fijn voor groot en klein. Beste vrienden samen op stap, maar waarom niet eens met een kleinkind?

Ondertussen hebben we actie ondernomen, aan onze leveranciers vragen we sponsoring, we hebben een dossier voorbereid en dienen weldra onze projectaanvraag in en de lentemarkt zetten we helemaal in het teken van de riksja.

Ook u kan ons steunen en wel op volgende wijze:

➤ **Trooper:**

Ken je Trooper al? Door online te shoppen kan je ons project steunen zonder ook maar 1 cent extra te betalen. Met deze opbrengst kunnen we dit project hopelijk een duwtje in de rug geven. Benieuwd hoe dit werkt? Ga dan zeker eens kijken op www.Trooper.be/keyhof.



➤ **Tombola:**

Via de tombolaverkoop die weldra van start gaat hopen we sympathisanten te overtuigen lotjes te kopen of te verkopen. Ook hiermee kan je helpen.

➤ **Kunstveiling:**

Op de lentemarkt van 28 april veilt een echte veilingmeester één of meerdere kunstwerken. We vonden een kunstenaar bereid om een kunstwerk te doneren. Kom zeker langs om eventueel een bod te doen. Misschien ken je wel iemand die een kunstwerk wil doneren, laat het ons dan zeker weten.

➤ **Een gift:**

Geld overmaken kan op het *rekeningnummer van WZC Keyhof*,

BE 47 4310 7705 8180 met als vermelding “gift riksja”.

Vele kleintjes maken één groot, dus aarzel niet om een bescheiden bedrag te storten.

We zijn je dankbaar.

Maria boodschap

Op woensdag 27 maart vieren de zusters het feest van “Maria Boodschap”. Het feest van de aankondiging des Heren is voor hen een hoogdag.



*Maria Boodschap,
een hoogdag voor
de zusters
Annonciaden*

Negen maanden voor kerstmis viert de kerk de boodschap aan Maria en Maria's onvoorwaardelijk “ja-woord” aan God. Voor de zusters Annonciaden is dit een belangrijk feest voor de congregatie. ‘Annunciatie’ betekent letterlijk ‘aankondiging’ en dat is de kern van de spiritualiteit van de Annonciaden.

In de constituties, dat zijn de leefregels, lezen we wat dit voor de zusters betekent.

Zusters Annonciaden laten zich raken door het mysterie van Gods menswording, open en ontvankelijk voor de werking van Gods Geest om zoals Maria, Jezus tot leven te brengen in deze wereld.

Maar hoe moeten ze dat doen? Jezus tot leven brengen in deze wereld? Wel, Maria wijst ons de weg en daarom trachten de zusters *in te treden in de evangelische houding van Maria. Ze laten haar gelovige overgave inspireren om, altijd opnieuw, aandachtig te zijn voor het roepen van God.*

Zoals Maria, een eenvoudige Joodse vrouw, geroepen werd om de moeder van Jezus te worden, zo proberen ze in haar voetspoor te treden in hun denken en doen God tot vreugde te zijn.

Hoe kunnen we anno 2019 deze Boodschap aan Maria gestalte geven? Worden wij geraakt door de roep en de noden van mensen die ons pad kruisen? Durven wij ‘ja’ te zeggen?

Voor binnenkort een fijne feestdag gewenst!

Lieve Van Hilst

Wist je dat:

- ✓ Er een eerste editie “Vlaamse hits” is op vrijdag 15 maart om 14u30? Zing uit volle borst mee en maak muziek met Nadine en Inge. Iedereen welkom, ook wie niet zingt maar graag luistert.
- ✓ Kompas shoes te gast is op maandag 18 maart, ze verkopen kwaliteitsvolle schoenen voor moeilijke voeten.
- ✓ Je mee kan doen met hoger-lager op vrijdag 29 maart?
- ✓ De leden van KVLV een demonstratie line-dance geven op 4 april, afspraak om 14u30?
- ✓ Je de huissprokkels digitaal kan ontvangen door je mailadres door te geven aan inge.degreeef@keyhof.be

Eerste editie
“Vlaamse hits” op
vrijdag 15 maart om
14u30 in de
cafeteria

Sprakeloos:

Op maandag 23 maart tonen we om 14u30 de film “Sprakeloos,” naar de succesroman van Tom Lanoye.

Het verhaal gaat over de moeder van de succesvolle Jan Meersman, die onverwachts een beroerte krijgt en daardoor haar spraakvermogen verliest. Haar spraak wordt herleid tot kreten en brabbeltaal. De confrontatie die Jan moet aangaan met zijn moeder dwingen hem om alles in vraag te stellen, ook zijn literaire prioriteiten.

Film met Stany Crets, Viviane De Muynck
Reisseur: Hilde Van Mieghem



Maart-april

Datum	uur	Activiteit	Plaats
15/3	14u30	Vlaamse Hits (Nadine en Inge)	cafetaria
16/3			
17/3			
18/3	10u 11u15 14u-16u30	Turnen met kinesist Gebedsviering Schoenenverkoop van Kompas shoes (doorlopend)	Cafetaria Kapel Cafetaria
19/3	9u30- 11u 14u	Pianoconcert met Jean-Marie Creaclub met Gabriële	Cafetaria Cafetaria
20/3			
21/3	10u 14u30	Turnen met kinesist Cafetaria met Frans	Cafetaria Cafetaria
22/3	14u30	Kapelviering	Kapel
23/3			
24/3	14u	Cafetaria met vrijwilliger (Liliane of Eddy)	Cafetaria
25/3	10u 11u15 14u30	Turnen met kinesist Gebedsviering Film: Sprakeloos met Stany Crets	Cafetaria Kapel Cafetaria
26/3	9u30- 11u 14u	Pianoconcert met Jean-Marie Creaclub met Gabriële	Cafetaria Cafetaria
27/3		Feest Maria Boodschap (zusters)	
28/3	10u 14u30	Turnen met kinesist Cafetaria met Frans: we vieren de jarigen van de maand	Cafetaria Cafetaria
29/3	14u30	Hoger-lager (Nadine)	cafetaria
30/3			
31/3	14u	Cafetaria met vrijwilliger (Liliane of Eddy)	Cafetaria
1/4	10u 11u15	Turnen met kinesist Gebedsviering	Cafetaria Kapel
2/4	9u30- 11u 14u	Pianoconcert met Jean-Marie Creaclub met Gabriële	Cafetaria Cafetaria
3/4			
4/4	14u30	Line-Dance	Garage
5/4	14u	Keyhofse meezingers (Irma, Maria en Nadine)	Cafetaria
6/4			
7/4	14u	Cafetaria met vrijwilliger (Liliane of Eddy)	Cafetaria
8/4	10u 11u15	Turnen met kinesist Gebedsviering	Cafetaria Kapel
9/4	9u30- 11u 14u	Pianoconcert met Jean-Marie Creaclub met Gabriële	Cafetaria Cafetaria
10/4			
11/4	10u 14u30	Turnen met kinesist Cafetaria met Els en Eddy	Cafetaria Cafetaria
12/4			
13/4			
14/4	14u	Cafetaria met vrijwilliger (Liliane of Eddy)	Cafetaria
15/4	10u 11u15 14u30	Turnen met kinesist Gebedsviering Film: The life of Jesus	Cafeteria Kapel Cafeteria

Indien er een activiteit in de cafetaria doorgaat waaraan je niet wenst deel te nemen dan kan je in de spreekruimte terecht. Een drankje kan je vragen aan de onhaalmedewerker.

